

# Undervisning i verden

## 6 små digte om en mulig forandring

---

**Klaus Thestrup**<sup>1</sup>, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

### Chok

Midt i angsten  
For at blive gule zombier

Længslen efter fællesskab  
Familien på Messenger hver dag kl. 16

Sol og kaffe og en stille by  
Et fag foran computeren

Vi er på nettet, famlende  
Vi er hjemme, famlende

---

<sup>1</sup> Kontakt: [kthestrup@edu.au.dk](mailto:kthestrup@edu.au.dk)

## **Krop**

Hvor er værkstedet? Laboratoriet?  
Makerspacet? Skoven?

Jeg var online før, under og efter  
Også nu, hvor hovedet fylder for meget på skærmen

En fransk ballet dansede sammen på nettet  
Midt mellem køkkenborde og børn

Hænder tegnede med tusch på Facebook og YouTube  
Et fysisk rum med bord, kamera, papir og mennesker

Jeg så livskraften gro i teatret  
Med skuespillere på Facebook Live og Zoom

Jeg holdt mobilen mod bladene i skoven  
Forbundet, forbløffet over nærheden

## **Medie**

Den skærm er ikke neutral  
Den styrer mig, hvis jeg ikke styrer den

Den skærm er ikke usynlig  
Min undervisning er ikke som før

Den skærm er ikke alt  
Der er også video, drev, eksperimenter, krop

Den skærm er ikke alene  
Den er en del af et møde, som ikke holder op

Den skærm er ikke et ekko af mig  
Den kan blive adgang til noget, andre har tænkt

Den skærm er min  
Hvis jeg finder særlig, vigtig brug af den

## Netværk

Online er ikke møder  
Det er bare en lille bitte del af det, vi kan

Online er netværk, spredt ud over kloden  
Tilstede hver for sig og sammen

Netværk er kroppe og kamera  
I løb med mobiler i leg

Netværk er spørgsmål  
Hvad vil jeg, og hvad vil vi med hinanden?

Mine ben og min klode  
Er i samme netværk

## **Handling**

Klasseværelset fordamper  
Foredraget med alle dets fif bliver til ingenting

Vi er sammen om den her klode  
Et virvar af svimlende udfordringer

Jeg rækker ud mod nogen  
Som også bliver oversvømmet

Jeg stirrer på henrettelsespladser  
Midt i en jungle af had

Jeg går ved siden af mennesker  
Som ingen vil have og ingen vil høre

Vi står midt i beslutninger uden ende  
Det er os, der skal forandre

## Universitet

Universitetet tripper lidt  
Henne i sit hjørne

Viden er i et klasseværelse  
Lagres i opgaver, ingen læser

Viden er handling på en jordklode  
Lagres i konsekvenser, alle deltager i

Viden er forløb, tid i udfoldelse, sammen  
Med børn, unge, studerende, hvem som helst

Universitetet danser elegant  
Og spinder nettet ud til alle hjørner

### Betingelser for brug af denne artikel

Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

- Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“
- Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“
- Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives ift. ovenstående bibliografiske oplysninger

### © Copyright

DUT og artiklens forfatter

### Udgivet af

Dansk Universitetspædagogisk Netværk